

ΑΓΓΛΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ – ΧΑΪΛΑΝΤΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ

*Μάντσεστερ – Αγγλικές Λίμνες – Εδιμβούργο – Ινβερνές – Λοχ Νες – Λοχ Λόμοντ
– Γλασκώβη – Μπέλφαστ - Δουβλίνο*

22 – 29 Ιουλίου '19

Απευθείας πτήσεις

1^η μέρα, Δευτέρα 22 Ιουλ' 19 : Ηράκλειο – Μάντσεστερ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Αγγλία . Άφιξη στο Μάντσεστερ και αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Μάντσεστερ. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

2^η μέρα, Τρίτη 23 Ιουλ' 19: Μάντσεστερ – Αγγλικές Λίμνες (κρουαζιέρα Γουίντερμυρ-Αμπλσάιντ) – Εδιμβούργο (410χλμ.)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ – ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ (ΓΟΥΙΝΤΕΡΜΙΡ) 145χλμ. – ΓΚΡΕΤΝΑ ΓΚΡΙΝ 95χλμ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 170χλμ.

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε νωρίς με προορισμό την πανέμορφη περιοχή των αγγλικών λιμνών και συγκεκριμένα τη λίμνη Γουίντερμυρ, τη μεγαλύτερη λίμνη του Εθνικού πάρκου Λέικ Ντίστρικτ και το χωριό Μπόουνες, ένα από τα ωραιότερα παραλίμνια θέρετρα από όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοιάριο και μετά από μια κρουαζιέρα 35 λεπτών θα φτάσουμε στο Αμπλσαιντ. Επιβίβαση στο πούλμαν και μέσα από μία διαδρομή με αλληλοδιαδεχόμενες λίμνες περνάμε τα νοητά σύνορα Αγγλίας – Σκωτίας. Στάση στο Γκρέτνα Γκρίν, ένα γραφικό χωριό παγκοσμίως γνωστό για την τέλεση δεκάδων παραδοσιακών γάμων ημερησίως. Ελεύθερος χρόνος για αγορά μάλλινων σκοτσέζικων ειδών ρουχισμού. Αναχώρηση και μετά από μια διαδρομή μιάμισης ώρας , άφιξη στο Εδιμβούργο και στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και διανυκτέρευση.

3^η μέρα, Τετάρτη 24 Ιουλ' 19: Εδιμβούργο – ξενάγηση με επίσκεψη στο Κάστρο Εδιμβούργου

Μετά το πρόγευμα , αναχώρηση για τη ξενάγηση της πόλης του Εδιμβούργου , της «Αθήνας του Βορρά» όπως την αποκαλούν .Θα ξεκινήσουμε από την νέα πόλη Γεωργιανής εποχής , μέσα από τις κομψές οδούς και ημισελήνους της για να θαυμάσουμε την υπέροχη αυτή αρχιτεκτονική και να ακούσουμε τις ιστορίες αυτών που έζησαν και βασίλευσαν εκεί . Έπειτα θα οδηγηθούμε στο λόφο Κάρλτον, από όπου θα έχουμε μια πανοραμική και καλύτερη άποψη της πόλης του Εδιμβούργου. Θα κατηφορίσουμε για να βρεθούμε στο παλάτι του Χόλιρουντ , την επίσημη κατοικία της Βασίλισσας στην Σκωτία. Θα συνεχίσουμε δια μέσου του ιστορικού Βασιλικού Μιλίου της παλιάς πόλης και από αξιοθέατα όπως το Τόλμπουθ, την οικία του Τζον Νοξ , τον καθεδρικό του Αγίου Τζάιλς και πολλά άλλα ώσπου θα καταλήξουμε στο κάστρο του Εδιμβούργου το οποίο και θα επισκεφτούμε για να δούμε τα κοσμήματα του Στέμματος. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας είμαστε ελεύθεροι να περπατήσουμε στην Πρίνσες Στριτ , εμπορικό δρόμο της νέας πόλης με τα καταστήματα και την υπέροχη θέα της παλιάς πόλης. Προαιρετικά θα μπορούσαμε να πάρουμε μέρος σε μια σκωτσέζικη βραδιά με γκάντες και παραδοσιακούς χορούς με τις ανάλογες τοπικές ενδυμασίες (ΚΙΛΤ). Διανυκτέρευση.

4^η μέρα, Πέμπτη 25 Ιουλ' 19 : Εδιμβούργο- Πιτλόχρυ – Κάστρο Μπλερ — Ίνβερνες (250 χλμ.)

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το γραφικό χωριό Πιτλόχρυ που είναι γνωστό στους επισκέπτες για τα αποστακτήρια ούισκου που φιλοξενεί όπως και για την καλλιέργεια της καφέ βέστροφας. Θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε αλλά και να επισκεφθούμε παραδοσιακό σκοτσέζικο αποστακτήριο του «νερού της ζωής». Επόμενος σταθμός στο σημερινό μας ταξίδι το περίφημο Κάστρο Μπλερ. Σε στρατηγική θέση από το 1269 φιλοξενεί την οικογένεια των Άθολ με το μοναδικό στην Ευρώπη ιδιωτικό στρατό «Χαϊλάντες του Άθολ». Μετά το τέλος της επίσκεψής μας θα αναχωρήσουμε για τον τελικό μας προορισμό, την «πρωτεύουσα» των Χάιλαντς, το Ίνβερνες. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5^η μέρα, Παρασκευή 26 Ιουλ' 19 : Ίνβερνες- Λοχ Νες- Φορτ Γουίλιαμ- Λοχ Λόμοντ- Γλασκόβη (280χλμ.)

Μετά το πρόγευμα θα αποχαιρετήσουμε το Ίνβερνες και θα αναχωρήσουμε με προορισμό τη Γλασκόβη. Πρώτος σταθμός στο ταξίδι μας η περίφημη λίμνη Λοχ Νες με τη Νέσι, το θρυλικό τέρας, όπου ο «μύθος» της ζει στη λίμνη από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1950. Αφού ανακαλύψουμε οι ίδιοι αν πρόκειται περί μύθου ή πραγματικότητας θα αναχωρήσουμε για τον επόμενο σταθμό μας, την πόλη Φορτ Γουίλιαμ, στους πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις, τη ψηλότερη κορφή της Σκωτίας. Εκεί θα έχουμε χρόνο για να γευματίσουμε και αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε νοτιότερα στις όχθες της μεγαλύτερης λίμνης της Σκωτίας Λοχ Λόμοντ και το χωριό Λας. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε το τοπίο πίνοντας ένα τσάι σε παραδοσιακό σκοτσέζικο καφέ πριν αναχωρήσουμε για τη Γλασκόβη, το περίφημο πάλαι ποτέ ναυπηγικό κέντρο της Σκωτίας. Αφού περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατά της όπως την πλατεία Τζώρτζ με τα επιβλητικά της Βικτοριανά κτίρια, το κτίριο του πανεπιστημίου και κάποιες σύγχρονες αρχιτεκτονικές όψεις της Γλασκόβης του 21^{ου} αιώνα θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση

6^η Ημέρα, Σάββατο 27 Ιουλ' 19 : Γλασκόβη - Μπέλφαστ - Δουβλίνο (310χλμ.)

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι του Στράνρέρ απ' όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο που θα μας μεταφέρει στο Μπέλφαστ. Το ταξίδι διαρκεί 3 ώρες 15' λεπτά. Άφιξη στο Μπέλφαστ αργά το μεσημέρι. Το σημερινό απόγευμα είναι αφιερωμένο στην πολυτάραχη πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας που κατάφερε μετά από 30 χρόνια αναταραχών να μεταμορφωθεί σε πραγματική πόλη-έκπληξη. Θα ξεναγηθούμε στο κέντρο της πόλης απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα της όπως το Δημοτικό Μέγαρο, τη βιβλιοθήκη Λίνεν Χολ, το περίφημο κτίριο της Όπερας του Μπέλφαστ, το Πανεπιστήμιο Κουίνς, τον Καθεδρικό της Αγίας Άννας, το κεκλιμένο πύργο του ρολογιού αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και πολλά άλλα αξιοθέατα που ο ξεναγός μας θα μας οδηγήσει μέσα από αφηγήσεις σε πραγματικά γεγονότα και ιστορίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει κι ένα πέρασμα από την προτεσταντική γειτονιά του Σανκίλι και την καθολική του Φώλς όπου θα αποκτήσουμε μία εντύπωση για το πώς ήταν η ζωή στο Μπέλφαστ κατά τη διάρκεια της ταραγμένης εποχής των συγκρούσεων στην πόλη. Μετά το τέλος της ξενάγησης θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς το Δουβλίνο όπου θα έχουμε τη δυνατότητα μιας πρώτης γνωριμίας με την ιρλανδική πρωτεύουσα. Τακτοποίηση στα δωμάτια και διανυκτέρευση.

7^η μέρα, Κυριακή 28 Ιουλ' 19 : Δουβλίνο – Πανοραμική ξενάγηση πόλης με επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Ιρλανδίας

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη ξενάγησή μας στην Ιρλανδική πρωτεύουσα. Ο ελληνόφωνος ξεναγός μας θα μας οδηγήσει αρχικά στη βόρεια πλευρά του ποταμού Λίφει που διασχίζει την πόλη περνώντας από φημισμένα σημεία όπως το πολιτιστικό κέντρο του Τζέιμς Τζόις που έγραψε το έπος «Οδυσσέας», το κτίριο του κεντρικού Ταχυδρομείου, επίκεντρο της επανάστασης του Πάσχα, το εκπληκτικό κτίριο του Τελωνείου, την πλατεία Παρνέλ που αποτελεί στέγη εξαιρετικών μουσείων και γκαλερί τέχνης, το δρόμο Ο'Κόνελ, έναν από τους φαρδύτερους δρόμους στην Ευρώπη με πληθώρα κλασικών κτιρίων και περίφημα αγάλματα να το διακοσμούν, το αποστακτήριο Ούισκου Τζέιμσον και άλλα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη νότια πλευρά του ποταμού περνώντας μπροστά από το πιο σημαντικό πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, το Τρίνιτυ Κόλετζ. Θα επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας που καθρεφτίζει την ιστορία της χώρας μέσα από ιστορικά και αρχαιολογικά εκθέματα του προϊστορικού, πρώιμου πολιτισμού της Ιρλανδίας μέχρι και τη βίαιη σύγκρουση του 1916-22. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας συνεχίζουμε μέσα από τις γειτονιές της Γεωργιανής περιόδου

του 18^{ου} αιώνα πανοραμικά με την Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το κάστρο του Δουβλίνου του 13^{ου} αιώνα, το σπίτι του Όσκαρ Γουάιλντ και περνώντας από τον Καθεδρικό Ναό του Χριστού, την πρώτη εκκλησία του Δουβλίνου που ιδρύθηκε το 1038 θα φθάσουμε στον Καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου, τον εθνικό καθεδρικό της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ιρλανδίας και γνωστή από τον πρωτοπρεσβύτερο της Τζόνναθαν Σουίφτ που έγραψε «τα ταξίδια του Γκιούλιβερ». Δε θα παραλείψουμε βέβαια να δούμε και τη γειτονιά που φιλοξενεί τα κτίρια της περίφημης μαύρης μπύρας Γκίνες, το μεγαλύτερο ζυθοποιείο της Ευρώπης. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας επιστροφή στο κέντρο της πόλης. Η υπόλοιπη μέρα είναι ελεύθερη και στη διάθεσή σας προκειμένου να εξερευνήσετε τις γωνιές μιας από τις πιο δημοφιλείς πρωτεύουσες της Ευρώπης. Διανυκτέρευση

8^η μέρα, Δευτέρα 29 Ιουλ'19: Δουβλίνο – Μπέλφαστ – Ηράκλειο

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Μπέλφαστ όπου και θα πάρουμε το αεροπλάνο της επιστροφής. Άφιξη στο Ηράκλειο με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 935 € πλέον αεροπορικό εισιτήριο

(εκτιμώμενη τιμή άμεσης έκδοσης αεροπορικού εισιτηρίου 350€ μαζί με φόρους αεροδρομίων & χειραποσκευή 10 κιλών)

Οι προτεινόμενες απευθείας πτήσεις:

Ηράκλειο – Μάντσεστερ, 22 Ιουλίου 22:35 / 02:25
Μπέλφαστ -Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 15:30/22:10

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

- ✓ Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4* ως παρακάτω:
 - 1 διανυκτέρευση στο Μάντσεστερ
 - 2 διανυκτερεύσεις Εδιμβούργο
 - 1 διανυκτέρευση στα Χάϊλαντς
 - 1 διανυκτέρευση Γλασκόβη
 - Μεταφορά με πλοίο από Σκωτία – Ιρλανδία (περίπου 1ώρα)
 - 2 διανυκτερεύσεις στο Δουβλίνο
- ✓ Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία.
- ✓ Μεταφορές – εκδρομές ως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα.
- ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator και ταξιδιωτική ασφάλιση με τη Generali.
- ✓ Έμπειροι αρχηγοί και τοπικοί συνεργάτες του γραφείου μας.

Δεν περιλαμβάνονται:

- * Αεροπορικά εισιτήρια (ανάλογα την ημερομηνία κράτησης από 350€ μαζί με φόρους αεροδρομίων
- * Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- * Ποτά, αναψυκτικά και γεύματα.
- * Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και συναφείς χώρους και ότι άλλο ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
- * Αποσκευή 22 κιλών 90€